



DE EERBEEKSE KERKKLOK

nr. 362 - juli 2017

Kerkdiensten

KRUISKERK

10.00 uur

2 juli

FF-anders Openluchtdienst
bij de muzikentent
dhr. H. Bulens

9 juli

da. J. Eldering – Schenkel

16 juli

ds. H. Boonen

23 juli

ds. M. Koster

30 juli

ds. C van Alderwegen

6 augustus

ds. C.L. Glastra

13 augustus

pastor H. Kuperus

20 augustus

ds. R.W. Heins

27 augustus

da. A.J. Wouda

JEUGDKERK BONGERD

Niet in juli/augustus

BEEKWAL

19.00 uur

9 juli

ds. J.B. Quik – Verweij

30 juli

pastor Jolanda Aantjes

13 augustus

pastor G. Pols

27 augustus

da. B.K. Nobel – Ridderinkhoff

Elke zondagochtend
kinderkerk

Oppas 2e, 3e, 4e
en 5e zondag

Autovervoer: tel: 654577

Vanzelfsprekend of bewuste keuze?

We kennen ze allemaal. De patronen, die we in ons leven hebben opgebouwd en die op een gegeven moment tegen ons gaan werken. Die patronen ontstaan vaak al in onze jeugd, in de gezinnen waar we opgroeien. Elk kind kreeg een taak: jij kookt, jij poetst de schoenen, jij maakt de wc's schoon... of, op een andere manier: de oudste leverde de 'gevechten', het volgende kind overlegde en onderhandelde met iedereen en bewaarde de lieve vrede en de jongste genoot onbekommerd van alle vrijheden die de andere kinderen voor hem/haar bevochten hadden. Die patronen liggen tientallen jaren vast... en dan gebeurt er iets in je leven waardoor je je ineens bewust wordt van het patroon dat je jaren lang zelf in stand gehouden hebt... maar waar je nu vanaf wilt, omdat het niet meer bij je past.

Hierover gaat een verhaal in de Bijbel: de twee zussen Martha en Maria waren ook verstrengeld in patronen.

Martha, de oudste, was gewend om te rennen en te regelen. Ze was gastvrij voor elke vreemdeling die voorbij kwam. Dus toen Jezus op een dag langs kwam, gooide ze de deuren van haar huisje open en begon onmiddellijk van alles te regelen: eten, drinken, een bed voor iedereen... Terwijl Jezus ging zitten met zijn vrienden om zich heen, rende Martha heen en weer met hapjes en drankjes... en ondertussen ving zij flarden van de gesprekken op die Jezus voerde met zijn vrienden. Bij zijn toehoorders zat één vrouw: Maria, Martha's zus. Tussen de twee zussen was het patroon ontstaan dat Martha zorgde en redderde en organiseerde en dat Maria haar gangetje ging en genoot.

Die dag gaat het mis, ergens in Martha begint het te kriebelen. Eigenlijk wil zij ook wel aan de voeten van Jezus gaan zitten... ze wil weten wat hij te vertellen heeft...maar ze is zo druk dat ze er niet

aan toe komt. En dat irriteert haar nu. Op zeker moment barst de bom, ze klaagt bij Jezus: "Doe er eens iets aan! Zij zit daar maar en ik loop te rennen en te vliegen. Laat ze me toch helpen!" Jezus zegt: "Martha, Martha, kom eens even zitten. Je loopt maar te rennen en te vliegen. Je hebt je in beslag laten nemen door al dat vele werk. Maar Maria heeft gekozen voor maar één ding, dat voor haar het beste is, op dit moment." Martha moet toegeven: Jezus heeft gelijk. Ze heeft zich in beslag laten nemen door allerlei verwachtingen die mensen van haar koesteren en die ze zelf door haar gedrag heeft opgeroepen. Ze is gaan rennen toen ze Jezus zag aankomen en ze is niet meer gestopt. Was het een keuze, of was dit een vanzelfsprekendheid? Vast dat laatste.



En Maria? Zij heeft gekozen voor datgene wat voor haar het beste was. En nu zit zij daar en drinkt die woorden van Jezus in, ze praat erover met de anderen, ze proberen de woorden betekenis te geven voor hun eigen leven. Wat een waardevolle keuze!

Het verhaal van Martha en Maria nodigt ons uit om een pas op de plaats te maken en bij ons zelf

te rade te gaan of we leven in vastgeroeste patronen en vanzelfsprekendheden, of dat het misschien tijd wordt om het roer om te gooien en te kiezen voor een andere rol, een andere weg.

Het wordt zomer, vakantietijd. Wat ga je ermee doen? Hollen en vliegen... doorgaan in je vaste patronen? Of gun je jezelf ook een moment van rust, bewustwording van je oude patronen waar je misschien in verstrikt zit en geef je jezelf de ruimte om opnieuw een keuze te maken, om het eens anders te gaan doen, of eens iets geheel nieuws op te pakken... hoe verfrissend en verrijkend kan dat zijn!

Fijne zomer toegewenst... leef bewust... en kies opnieuw!

Hartelijke groet, ds. Marti Koster

Agenda

Inloopochtend

Elke dinsdag staat de deur van de Kruiskerk voor u/jou open, v.a. 10.00 uur is er koffie!



Zondag 2 juli - muziektent - 10.00 u

'nu FF anders buiten dienst' met als thema: 'De toren van Babel'.

Er is muziek van Good Company en de kinderen kunnen zich vermaken met tekenen.

Na afloop is er koffie, thee en limonade. Bij slecht weer verplaatsen we de dienst naar binnen in de Kruiskerk Welkom allemaal!



Koffiemiddag Pater Dekkerhuis

Op donderdagmiddag, Lorentzstraat 20, Eerbeek van 14.30 - 16.30 uur.

29 juni: pater Dries van den Akker sj: een nieuw licht op de religieuze schilderijen van Vermeer.

27 juli: Mw Elfriede Arriëns: Vooraf vastleggen van uw uitvaartwensen.

31 augustus: Ds. Marti Koster: het leven van Ety Hillesum.

Voor vervoer kunt u (uiterlijk daags tevoren) bellen met 06-40372602. Neem uw buurman of buurvrouw mee!



Pastoraat in de zomerperiode

Tijdens de zomer zijn onze beide pastores een periode met vakantie of afwezig. Zij vervangen zo veel mogelijk elkaar, maar mocht u geen van beiden thuis treffen, dan kan in geval van ernstige ziekte of overlijden een vervangend predikant geregeld worden. Bel in zo'n situatie uw wijkouderling of een van de scriba's, dan zorgen zij ervoor.



www.pkneerbeek.eu

Hebt u onze website al eens bezocht? Hier vindt u meer en uitgebreidere informatie over de activiteiten van onze gemeente.

Het reparatiecafé is met vakantie!



rtvveluwezoom

FM 107.5 kabel 93.1
elke zondag 19.00 uur
luisterdienst

Contactmiddag voor ouderen

Woensdagmiddag 6 september starten we het nieuwe seizoen met een broodmaaltijd. Vanaf 16.00 uur bent u van harte welkom in de ontmoetingsruimte van de Kruiskerk. Opgeven kan tot 25 augustus bij: Jeannet Wehrmeijer tel. 0313 654467 of Greetje de Haan tel. 0313 653836. Ook voor vervoer kunt u hen bellen.

Renovatie toren

De klokken slaan weer, het uurwerk geeft de tijd weer aan en de wijzerplaten worden 's avonds prachtig verlicht. De toren van de Kruiskerk staat weer in zijn volle glorie te pronken! De acties die voor de renovatie van de toren zijn gehouden hebben een bedrag van € 932,- opgeleverd. Aan giften is ontvangen € 526,-, er is voor € 186,- aan leien verkocht en voor € 220,- aan leibloemstukjes. Iedereen die heeft bijgedragen, **HARTELIJKE DANK!!!** Kijk voor foto's op onze website.



Zaterdag 15 juli en 19 augustus

Van 10.00 - 12.00 uur inbreng spullen kerkenmarkt, Derickxkamp 2. Kunt u het niet zelf brengen? Bel: Hans Westerink (650230).

10 - 17 juli Taizé reis

Een groep jongeren van onze gemeente gaat voor een week van ontmoeting en bezinning naar de broedergemeenschap van Taizé.



In memoriam

- + op 25 mei overleed Dhr. M. Muller, 69 jaar
- + op 27 mei overleed Mevr. H. Boesveld-Eeninkwinkel, 89 jaar
- + op 28 mei overleed Mevr. C.G. Borkink-Verweij, 85 jaar

Ons medeleven gaat uit naar de familie.



Voor meer kerkinformatie kunt u een abonnement nemen op ons kerkblad *De Spreng* Abonnement (ook digitaal mogelijk!) slechts € 16,- per jaar: tel. 654594, info.kerkbladen@pkneerbeek.eu

Kruiskerk: Dr. Gunningstraat 27 tel. 652366
Bongerd: Dr. Gunningstraat 27a
De Beekwal: Derickxkamp 27 tel. 655500
Kerkelijk Bureau: Dr. Gunningstraat 27
Maandag van 9.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00 uur
kerkelijk-bureau@pkneerbeek.eu

Rayon Noord: Ds. M. Koster, Derickxk. 2b - 0313 651963, marti.koster@q-s.nl
Rayon Zuid: Pr. H. Kuperus - 0878 703899, hanneke.kuperus@xs4all.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag
Koster: Mevr. F. Veen - 0313 653077 - koster@pkneerbeek.eu