



# DE EERBEEKSE KERKKLOK

nr. 370 - april 2018

## Kerkdiensten

### KRUISKERK

10.00 uur

1 april

na 'een reis door de nacht'  
een**feestelijke paasmorgendienst**

vanaf 9.30 uur

muziek van Eendracht

ds. M. Koster en

pastor H. Kuperus

een Nu FF-anders-dienst

8 april

da. J. Eldering – Schenkel

15 april

ds. M. Koster

22 april

ds. M. Koster

29 april

ds. M. Koster

### JEUGDKERK

#### BONGERD

8 april - 10.00 uur

### BEEKWAL

19.00 uur

8 april

ds. R.W. Heins

29 april

da. J. Eldering - Schenkel

Elke zondagochtend  
Kinderdienst voor  
Kinderen van 0-12 jaar  
Autovervoer: tel: 653835  
(tijdelijk)

[www.pkneerbeek.eu](http://www.pkneerbeek.eu)

**rtvveluwezoom**

FM 107.5 kabel 93.1  
elke zondag 19.00 uur  
luisterdienst



## Pasen: Opstaan uit alles wat doodloopt



Het is Pasen. Na een lange, donkere winter heeft de lente zich aangekondigd. Bomen en heesters lopen uit, narcissen steken hun kopjes boven de grond en de zon schijnt elke dag een poosje langer, krijgt steeds meer kracht en verdrijft de kou en het donker, wat een feest!

In de kerk vieren we ook Pasen. Daar vieren we de opstanding uit de dood van Jezus. Altijd weer een spannend thema, want: hoe stel je je dat voor en hoe geef je daar betekenis aan? Hoe we het ook beleven, Pasen is en blijft een feest van nieuw leven. Jezus leert ons dat er altijd een 'opstaan', een nieuw begin mogelijk is, uit alles wat dood en doodgelopen is.

De vraag is: Wat betekent dat 'opstaan' in ons eigen leven? Durven we het aan, om op te staan en opnieuw te beginnen, als we teleurgesteld zijn, als we ons afgewezen voelen, als we alle vertrouwen in onze medemens, onze partner, of in het leven, zijn kwijt geraakt? Durven we op te staan voor een ander, een mens die onrecht wordt aangedaan, iemand die gepest wordt op de werkvloer, durven we dan op te staan en te zeggen: "Stop, niet langer zo". Durven we op te staan tegen rechteloosheid, onderdrukking en uitbuiting in de wereld?

Jezus deed het ons voor. Hij, die enkel en alleen gedreven werd door dat ene woord: Liefde, Hij stond op voor de zwakkere, de machteloze, de mens die lamgeslagen was, de mens die door de bomen het bos niet meer zag, Hij stond voor hen op.... en Hij zette hen weer op de been... en Hij kon het, enkel en alleen door de Liefde.

Durven we het om ons heen te zien, die kleine tekens van opstaan, en durven we ze te benoemen? Durven we dat grote verhaal van de Opstanding van Jezus toe te laten in ons eigen leven? Putten we er hoop uit, en kracht, om ook zelf op te staan? En geloven we dat ook in ons een Bron van Liefde is (ik noem dat God), waaruit wij kunnen putten, elke dag opnieuw, die het ons mogelijk maakt om op te staan uit alles wat dood loopt, en een nieuw begin te maken?

Sta op:

Jij ontmoedigde, jij diep teleurgestelde,  
jij verdrietige.

Verstik niet in je wanhoop  
in je teleurstelling  
in je verdriet.

Sta op:

Jij krachtige, jij vol vertrouwen,  
jij met je warmte.

Richt je kracht  
je vertrouwen  
je genegenheid  
op allen die krachteloos zijn  
die zonder vertrouwen  
die koud van binnen zijn.

Sta op:

Jij kind, jij jongere, jij midden in het leven,  
jij oude van dagen.

Durf te geloven  
in het nieuwe leven  
in de toekomst voor elke mens  
in een nieuwe aarde  
waar wij van elkaar houden  
als broers en zusters.

Sta op,

en laat het Pasen worden in je leven.

*Ds. Marti Koster*

## Agenda

### Inloopochtend

Elke dinsdag staat de deur van de Kruiskerk voor u / jou open, v.a. 10.00 uur is er koffie!



### Zondag 1 april - Kruiskerk

Een paasdienst, die Nèt FF Anders is, maar wel een echte paasdienst met traditionele en moderne liederen. Verschillende mensen verlenen hun medewerking aan deze dienst, muzikaal of in een andere vorm. We blikken terug op de 'Reis door de Nacht', we horen het oude opstandingsverhaal van Jezus, maar ook een actueel opstandingsverhaal. Waar raken deze elkaar?

Om 9.30 uur ontvangt muziekvereniging Eendracht ons met paasliederen, om 10.00 uur begint de dienst.

### Zondag 15 april - Kruiskerk

Een korte viering met aansluitend een gemeentegesprek over 'de Kruiskerk, vandaag en morgen', aandachtspunten voor de komende jaren! U kunt ook om 11.00 uur aansluiten.

**Van harte aanbevolen! Welkom!**

### Woensdag 4 april - Kruiskerk



Contactmiddag ouderen, aanvang 14.30 uur. Herman Eldering komt vertellen over postduiven.

Voor vervoer kunt u bellen:

Jeannet Wehrmeijer tel. 654467 of Ali Streutker tel. 652692.

### Donderdag 5 april - Kruiskerk

Bijbelen van 15.00 tot ca. 16.30 uur.



### Zaterdag 14 april - Kruiskerk

Vocalgroep Choral met de vertelling 'Chagall, de schilder en de liefde'. Een muzikale raamvertelling over het leven (en de liefdes) van de Joods-Russische schilder Marc Chagall (1887 -1985).

In de muziek en de liedteksten, rondom een van zijn schilderijen over het Hooglied ontrolt zich het verhaal en klinken steeds de universele thema's uit de liefde door: vreugde, verdriet, eenzaamheid, geborgenheid, tintelend plezier. Duidelijk klinken in het verhaal de Joodse wortels van Chagall: Hooglied, rabbijnse woorden en chasidische legenden.



Inloop v.a. 19.30 uur met koffie/thee, na afloop schaalcollecte en gelegenheid tot napraten.

### Donderdag 19 april

Christelijke meditatie van 19.15 - 20.00 uur Kruiskerk.



### Zaterdag 21 april



'Op adem komen': voorjaarswandeling, om 9.00 uur vertrek vanaf De Bongerd.

### Zaterdag 21 april - 10.00/12.00 uur

Inbreng spullen kerkenmarkt, Derickxkamp 2. Kunt u het niet zelf brengen?

Bel: Gerrit Busweiler (06 124 22 832).



### Dinsdag 24 april - Reparatiecafé



Van 10.00 - 12.00 uur in de Bongerd (bij de Kruiskerk).

Voor het repareren van uw kapotte spullen (geen grote apparaten) en computerproblemen.

### Woensdag 25 april - ouderenreis

Om 10.00 uur ontvangst in de Kruiskerk met koffie/thee, waarna om 10.30 uur de bus vertrekt naar ..... dat is een verrassing! Kosten € 25,— incl. lunch. T/m 18 april opgeven bij: Jeannet Wehrmeijer tel. 654467 of Ali Streutker tel. 652692.

### Zaterdag 3 mei-Ludgerus Kerk Hall

De film 'Bonhoeffer Agent of Grace'. Duitsland is in de ban van Hitler en de nazi's. De Joden worden systematisch uitgeroeid en tegenstanders van het nationaalsocialisme worden opgepakt. "Wat kan ik in m'n eentje doen tegen zo'n regime? Moet ik echt iets doen?" Met die vragen worstelt predikant Dietrich Bonhoeffer.



Inloop v.a. 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, vrijwillige bijdrage, na afloop gelegenheid tot napraten.

In memoriam:

- + op 4 maart overleed mev. H.J.G. Tabor-Pellenberg, 95 jaar
- + op 8 maart overleed mev. G. Breebaart-Vrugt, 93 jaar
- + op 10 maart overleed mev. H. Romeijn-Harenberg, 88 jaar
- + op 14 maart overleed mev. G. Johan-Van den Berg, 96 jaar

Ons medeleven gaat uit naar de familie.



**Voor meer kerkinformatie kunt u een abonnement nemen op ons kerkblad De Spreng  
Abonnement (ook digitaal mogelijk!) slechts € 16,— per jaar: tel. 654594, info.kerkbladen@pkneerbeek.eu**

**Kruiskerk:** Dr. Gunningstraat 27 tel. 652366

**Bongerd:** Dr. Gunningstraat 27a

**De Beekwal:** Derickxkamp 27 tel. 655500

**Kerkelijk Bureau:** Dr. Gunningstraat 27

Maandag van 9.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00 uur

kerkelijk-bureau@pkneerbeek.eu

**Koster:** Mevr. F. Veen - 0313 653077

koster@pkneerbeek.eu

**Rayon Noord:**

Ds. M. Koster, Derickxkamp 2b, 0313 651963, marti.koster@q-s.nl

Pr. D. Pol-Vink - 055 8449499, dorienpol.pkneerbeek@outlook.com

Werkdagen: dinsdag en vrijdag

**Rayon Zuid:**

Pr. H. Kuperus, 0878 703899, hanneke.kuperus@xs4all.nl

Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag

**Kopij uiterlijk maandag 23 april vóór 18.00 uur / redactie.kerkbladen@pkneerbeek.eu**