



DE EERBEEKSE KERKKLOK

nr. 371 - mei 2018

Kerkdiensten

KRUISKERK

10.00 uur

6 meiRita van Meltvoort
een Nu FF-anders-dienst**13 mei**ds. G.A. Cnossen
dienst met avondmaalsviering**20 mei - Pinksteren**ds. M. Koster en
pastor H. Kuperus
m.m.v. de cantorij**27 mei**

ds. M. Koster

JEUGDKERK BONGERD

13 mei 10.00 uur

BEEKWAL

19.00 uur

13 meiDs. J. Eldering - Schenkel
dienst met avondmaalsviering**27 mei**

pastor J. Aantjes

Elke zondagochtend
kinderdienst voor
kinderen van 0-12 jaar
Autovervoer: tel: 655594

Spullen voor de kerkenmarkt?

Bel: Gerrit Busweiler
(06 124 22 832)
www.pkneerbeek.eu
rtvveluwezoom
FM 107.5 kabel 93.1
elke zondag 19.00 uur
luisterdienst

Ben jij enthousiast ?

Wanneer ik dit stukje schrijf is het volop voorjaar. De lente laat zich van haar beste kant zien en de mensen genieten buiten van het heerlijke weer. Binnenkort kunnen we weer dauwtrappen op de fiets en genieten van de extra vrije dagen met Hemelvaart en Pinksteren. Maar wat vieren we eigenlijk? 40 dagen nadat Jezus is op gestaan uit de dood (het Paasfeest) vieren we Hemelvaartsdag. De dag dat Jezus op de olijfborg terugkeerde naar zijn vader in de hemel. Pinksteren vieren we 10 dagen later. Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Als een windvlaag daalde de Geest op de mensen in Jeruzalem neer. De mensen begonnen te praten in verschillende talen, iedereen kon elkaar verstaan en het goede nieuws over Jezus werd doorverteld. Die dag vragen 3.000 mensen om vergeving en laten zich dopen. Zo wordt Pinksteren de officiële start van de gemeente van Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen dat het pinksterfeest de verjaardag is van de kerk.



Zo mag ik graag met regelmaat een half uurtje alleen in de kerk zitten om even op adem te komen en de stilte ervaren. Mijn favoriete plek in de kerk is dichtbij het westelijke raam. Voor mij een heilige

plek waar ik tot rust kom. Het gebrandschilderde raam vertelt mij het verhaal van de twee teleurgestelde jongeren. Jonge mensen die geen verwachtingen meer hebben. Alles was zo anders gelopen dan ze hadden verwacht. Ze liepen weg van de plaats waar het zou gaan gebeuren, terug naar huis. Van de berg af naar beneden. Zonder hoop, gaan ze weg uit Jeruzalem. Ze spraken over alles wat was voorgevallen. Ze geloven er niet meer in. Als ze naar het westen lopen voegt een derde persoon zich bij hen. Het is Jezus, maar de Emmaüs-gangers herkennen Hem niet. Hij gaat met hen in gesprek en luistert. Hij stelt vragen en geeft wijze antwoorden. De harten van deze jongeren raken vol vuur. Vol enthousiasme, geestdrift en motivatie. Later bij de maaltijd in het dorp Emmaüs vallen de schellen van de ogen en wordt Jezus herkend als Hij het brood voor hen breekt. Ze gaan terug omdat ze enthousiast zijn geworden en om hun Godsmoment te delen.

Herken je dat ook? Dat je later tot het besef komt, dat God al veel langer in je leven present is. Beseffen dat er inderdaad momenten zijn in je leven dat je hart brandend was. Dat je iets van de Geest hebt gevoeld. Jezus stortte met Pinksteren zijn Geest over ons uit. In de Bijbel lezen we dat de Heilige Geest denkt en spreekt. Dat Hij ons leidt, ons helpt te begrijpen en dat Hij kracht geeft. De Heilige Geest troost ons bij verdriet. Jezus vertelt vlak voor Zijn Hemelvaart tegen zijn volgelingen in Joh.16 vers 7: "Luister, dit is de waarheid: het is alleen maar goed dat ik wegga. Want anders kan jullie helper, de Heilige Geest, niet komen. Ik zal hem naar jullie toesturen als ik bij God ben. De helper komt om alles duidelijk te maken."

Ook jij mag enthousiast van Hem worden en dit met anderen delen in de kerk of in je eigen omgeving. Hij wil met jou zijn brood delen.

Erik Tabor

Agenda

Inloopochtend

Elke dinsdag staat de deur van de Kruiskerk voor u / jou open, v.a. 10.00 uur is er koffie!



Zondag 6 mei - Kruiskerk v.a. 9.45 u

'Een God van alle mensen'.

Dat is het thema van deze Nu-FF-Anders. Een aantal jongeren vertelt wat het geloof voor hen betekent en hoe zij de kerk, muziek en Taizé ervaren. Er is live muziek tijdens de viering!



Vanaf 9.45 staat de koffie klaar. Van harte welkom!

Donderdag 10 mei - Hemelvaart

Geen kerkdienst, de belangstelling was vorig jaar zo minimaal, dat de kerkenraad besloten heeft deze dienst niet voort te zetten.

Zondag 20 mei - Kruiskerk

Met Pinksteren verleent de cantorij medewerking. We maken er met elkaar een feestelijke dienst van.

Zondag 27 mei - Kruiskerk

Bevestiging van een ouderling - kerkrentmeester en afscheid van de huidige penningmeester.

Donderdag 3 en 17 mei

Christelijke meditatie
Van 19.15 - 20.00 uur,
Kruiskerk.



Donderdag 3 mei

In de Ludgerus Kerk Hall, de film 'Bonhoeffer Agent of Grace'. Duitsland is in de ban van Hitler en de nazi's. De Joden worden systematisch uitgeroeid en tegenstanders van het nationaalsocialisme worden opgepakt. "Wat kan ik in m'n eentje doen tegen zo'n regime? Moet ik echt iets doen?" Met die vragen worstelt predikant Dietrich Bonhoeffer. Inloop v.a. 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, vrijwillige bijdrage, na afloop gelegenheid tot napraten.



Zaterdag 19 mei - 10.00/12.00 uur

Inbreng spullen kerkenmarkt, Derickxkamp 2. Kunt u het niet zelf brengen? Bel: Gerrit Busweiler (06 124 22 832).



Zaterdag 26 mei - Kruiskerk

Het filmcafé i.s.m. de Amnesty International Werkgroep Eerbeek vertoont de film 'The Butler', gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. In 'The Butler' kruipen we in de huid van Cecil Gaines (Forest Whitaker) en zijn vrouw Gloria (Oprah Winfrey). Gaines schikt zich 30 jaar lang naar de wensen van zeven presidenten, terwijl de strijd van de burgerrechtenbeweging tegen rassenscheiding losbarst.



De film beslaat Cecils leven, vanaf zijn trieste kindertijd met verlies van ouders op een katoenplantage in Georgia tot zijn opleiding tot butler. Hij wordt gevraagd om de Amerikaanse president te dienen en accepteert deze baan. Uiteindelijk ontpopt Cecil zich tot een van de meest geliefde butlers van het Witte Huis waarbij hij de presidenten van Eisenhower tot Reagan bedient.

Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Entree gratis, vrije gift wordt op prijs gesteld. Napraten na afloop.

Dinsdag 29 mei - Reparatiecafé

Van 10.00 - 12.00 uur in de Bongerd (bij de Kruiskerk). Voor het repareren van uw kapotte spullen (geen grote apparaten) en computerproblemen.



Donderdag 31 mei - 14.30/16.30 uur



Gezellige koffiemiddag in het Pater Dekkerhuis. U bent van harte welkom!

In memoriam:

- + op 20 maart overleed mev. G. Verbeek-Jonkers, 93 jaar
- + op 21 maart overleed mev. T.J. Tabor-Van Toor, 92 jaar
- + op 2 april overleed Mevr. B.C. Haank-Geerligts, 96 jaar
- + op 14 april overleed dhr. J.M. Evers, 90 jaar
- + op 23 april overleed mev. G. Eilander, 92 jaar

Ons medeleven gaat uit naar de familie.



Voor meer kerkinformatie kunt u een abonnement nemen op ons kerkblad *De Spreng*
Abonnement (ook digitaal mogelijk!) slechts € 16,— per jaar: tel. 654594, info.kerkbladen@pkneerbeek.eu

Kruiskerk: Dr. Gunningstraat 27 tel. 652366

Bongerd: Dr. Gunningstraat 27a

De Beekwal: Derickxkamp 27 tel. 655500

Kerkelijk Bureau: Dr. Gunningstraat 27

Maandag van 9.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00 uur

kerkelijk-bureau@pkneerbeek.eu

Koster: Mevr. F. Veen - 0313 653077

koster@pkneerbeek.eu

Rayon Noord:

Ds. M. Koster, Derickxkamp 2b, 0313 651963, marti.koster@q-s.nl

Pr. D. Pol-Vink - 055 8449499, dorienpol.pkneerbeek@outlook.com

Werkdagen: dinsdag en vrijdag

Rayon Zuid:

Pr. H. Kuperus, 0878 703899, hanneke.kuperus@xs4all.nl

Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag