



# DE EERBEEKSE KERKKLOK

nr. 373 - juli / augustus 2018

## Kerkdiensten

### KRUISKERK

10.00 uur

**1 juli**

FF-anders Openluchtdienst  
bij de muzikent  
ds. M. Koster

**8 juli**

ds. M. Koster

**15 juli**

ds. F. van Zoelen

**22 juli**

ds. J. van der Klis

**29 juli**

da. J. Eldering-Schenkel

**5 augustus**

zie website/beamer

**12 augustus**

pastor G. Pols

**19 augustus**

ds. J. Ek

**26 augustus**

ds. M. Koster

### JEUGDKERK BONGERD

niet in juli/augustus

### BEEKWAL

19.00 uur

**8 juli**

ds. H.W.J. Faassen

**29 juli**

pastor I. Bultjes

**12 augustus**

da. J. Eldering-Schenkel

**26 augustus**

zie website/beamer

Elke zondagochtend  
kinderdienst voor

Kinderen van 0-12 jaar  
Autovervoer: tel: 655594

## rtvveluwezoom

FM 107.5 kabel 93.1  
elke zondag 19.00 uur  
luisterdienst

## Onze Natuur

Wat een prachtige lente hebben we toch gehad. Eerst die explosie van groen begin mei en toen het prachtige weer. En dan staat de vakantie voor de meesten nog voor de deur. Of je nu elders op vakantie gaat of dicht bij huis blijft, overal kunnen we genieten van de natuur. Soms op slechts een paar vierkante meter en soms in prachtige landschappen.



Ik kan me heel goed voorstellen dat onze voorouders, die veel dichterbij de natuur leefden en nog meer daarvan afhankelijk waren, in de natuur de hand van de goden zagen. Veel oude religies waren natuurgericht. In de natuur is er oneindige diversiteit en verandert alles voortdurend; de seizoenen komen en gaan, de planten en dieren leven en sterven in wisselende samenstelling. De natuur biedt alle metaforen voor het leven die ons kunnen helpen om te gaan met het leven zelf. De natuur is het leven zelf.

Veel handelingen die we 'ritueel' noemen, hebben te maken met het vanuit al heel oude tijden vieren van belangrijke momenten in het jaar of het bezweren van de natuur. Men hoopte op voldoende zon en regen, op veel kalveren en een goede oogst. Hoe anders is het nu. In het Westen vinden we nu dat wij hoger staan dan de natuur zelf.

De natuur bestaat alleen ten behoeve van onze materiële en spirituele doeleinden. De natuur is iets waarover wij immers volledig kunnen beschikken.

Gelukkig zien we ook een nieuwe richting. De natuur zelf behoort net zoals wij mensen tot de schepping. Onze taak is onderdrukten en kwetsbaren te beschermen, hiertoe hoort ook de natuur. Hoe kunnen we onszelf leren zien als natuurwezens én als mensen die zorgdragen voor de natuur? Kunnen we daarbij leren 'groot' te denken, dat wij gewoon onderdeel zijn van de kosmos? En kunnen we ons zelf daarbinnen als 'klein' denken? Eenvoudig gezegd kunnen we de natuur zien als de nabije naaste?

Franciscus zag de natuur als de glorie van God vertellend in zijn eigen eigenheid en bijzonderheid. De Nederlandse denker Spinoza zit op dezelfde lijn. Je mag groeien in het bewustzijn dat je als mens niet in het centrum van alles staat, maar een onderdeel bent van de oneindige natuur. Je maakt daarbij niet deel uit van een chaotisch samenspel zonder werkelijke betekenis. Je maakt deel uit van de natuur die voortdurend creatief is, die nieuw leven voortbrengt. De natuur is helemaal in God, en dat relativeert het bestaan van de enkeling. Hierbij nodig ik je uit om deze zomer de natuur om je heen te betreden met een nieuwe nieuwsgierigheid. Wat heeft de natuur jou te vertellen over je leven? Onze geliefde Pastor Hanneke Kuperus nam op 17 juni afscheid van onze protestantse gemeente in Eerbeek met het prachtige gedicht van Anky Floris waarvan ik slechts de eerste regels noem:

*Zoals een boom in de grond geworteld  
is zo zou ik in het leven willen staan.  
Vanzelfsprekend de seizoenen volgend,  
bloesemen als het mijn tijd is,  
mijn bladeren laten vallen  
in volledig vertrouwen  
Dat er een nieuwe bloeitijd komt.*

Jan van Rheenen

## Agenda

### Inloopochtend

Elke dinsdag staat de deur van de Kruiskerk voor u / jou open, v.a. 10.00 uur is er koffie!



### Zondag 1 juli Muziektent 10.00 u

Nu FF Anders buitendienst met als thema: "Feest ook buiten de kerk".



Jazeker, het is de eerste zondag van juli dus tijd om naar buiten te gaan! Gezellig met elkaar in een ongedwongen sfeer kerk zijn. En dat zullen we deze keer ook echt doen.....we maken er een feestje van.

Met elkaar gezellig samen zingen, samen praten met een hapje en een drankje, samen hopelijk ook genieten. Dat doen we weer bij de muziekkoepeel bij de Korenmolen. Neem een deken mee voor op de grond of een paar stoeltjes. O ja, als kadotip?

Geld is van harte welkom. Bij slecht weer is het feestje in de Kruiskerk.



### Zondag 5 augustus - Kruiskerk

Gast in deze dienst is Ronald Gashorst. Hij zal vertellen over de Stichting Sant'Egidio in Apeldoorn. Deze stichting zet zich o.a. in voor 40 Syrische vluchtelingen die in een noodopvang in Apeldoorn verblijven.

### Zondag 9 september - Kruiskerk

10.00 uur intrede- en bevestigingsdienst pastor / kerkelijk werker mevrouw Thecla Cornet.

### Startweekend 14-16 september

Het duurt nog even, maar graag maken wij u erop attent dat het nieuwe seizoen zal beginnen met een startweekend voor jong en oud. Houd u dat weekend ook vrij, om het mee te maken? Van harte welkom.

### Kerst op het plein 2018

Meld u / je aan voor: toneel, decor, zang, kleding, opbouw, de stuurgroep, geluid en nog veel meer. Een musical voor en door iedereen! Hartelijk welkom.

Opgave bij: [info@mimesisregie.nl](mailto:info@mimesisregie.nl)



### Reparatiecafé

Gedurende de maanden juli en augustus zal er geen reparatiecafé zijn.

### Zaterdag 21 juli en 18 augustus

Van 10.00 - 12.00 uur inbreng spullen kerkenmarkt, Derickxkamp 2. Kunt u het niet zelf brengen? Bel: Gerrit Busweiler (06 124 22 832).



### Een pastor gaat.....

Pastor Hanneke Kuperus bedankt iedereen voor de warme woorden, vele kaarten en perenboom die zij bij haar afscheid ontving! Eerbeek houdt een bijzondere plek in haar hart.

### Een pastor komt.....

De kerkenraad heeft mevrouw Thecla Cornet benoemd als nieuwe pastor / kerkelijk werker in onze gemeente. Zij zal met haar werkzaamheden op 1 september beginnen.

### [www.pkneerbeek.eu](http://www.pkneerbeek.eu)

Hebt u onze website al eens bezocht? Hier vindt u meer en uitgebreidere informatie over de activiteiten van onze gemeente.

### In memoriam:

- + op 7 juni overleed mev. A.J. Tolsma-Tabor, 88 jaar
- + op 9 juni overleed dhr. G. Zijlstra, 90 jaar
- + op 15 juni overleed mev. C. Lentink-Leeflang, 87 jaar



Ons medeleven gaat uit naar de familie.

**Voor meer kerkinformatie kunt u een abonnement nemen op ons kerkblad De Spreng Abonnement (ook digitaal mogelijk!) slechts € 16,— per jaar: tel. 654594, [info.kerkbladen@pkneerbeek.eu](mailto:info.kerkbladen@pkneerbeek.eu)**

**Kruiskerk:** Dr. Gunningstraat 27, tel. 652366  
**Bongerd:** Dr. Gunningstraat 27a  
**De Beekwal:** Derickxkamp 27, tel. 655500  
**Kerkelijk Bureau:** Dr. Gunningstraat 27  
 Maandag van 9.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00 uur  
[kerkelijk-bureau@pkneerbeek.eu](mailto:kerkelijk-bureau@pkneerbeek.eu)  
**Koster:** Mevr. F. Veen, tel. 0313 653077  
[koster@pkneerbeek.eu](mailto:koster@pkneerbeek.eu)

**Rayon Noord:**  
 Ds. M. Koster, Derickxk. 2b, 0313 651963, [marti.koster@q-s.nl](mailto:marti.koster@q-s.nl)  
 Pr. D. Pol-Vink, 055 8449499, [dorienpol.pkneerbeek@outlook.com](mailto:dorienpol.pkneerbeek@outlook.com)  
 Werkdagen: dinsdag en vrijdag  
**Rayon Zuid:**  
 Vacant